



Vind jij koken en bakken ook zo leuk?

We bereiden een eenvoudig maar lekker 3-gangenmenu!

Wil jij als een echte kok voor heel veel mensen koken?

Grote pannen, schort en koksmuts!

Durf je als ober de gerechten te serveren aan je gasten?

Natuurlijk mag je zelf ook mee-eten!

Zit jij in de bovenbouw van de basisschool?

Kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8

Kom naar het kinderkookcafé!

Deelname is gratis.

Elk kind mag maximaal 4 gasten uitnodigen om mee te eten.

(zoals ouders, broertjes, zusjes, opa's, oma's, ooms, tantes, oppas, burens etc.).

Gasten betalen € 4, per persoon, exclusief drank.

Kinder Kookcafé



Geplande data Kinderkookcafé

donderdag 19 april 2018

vrijdag 6 juli 2018

vrijdag 5 oktober 2018

vrijdag 14 december 2018

Tijd

14.30 uur - 18.30 uur. Gasten zijn welkom om 17.00 uur

Locatie

Keuken en Huskamer van Kulturhus de Spil

Aanmelden

Stuur een mailtje naar: kinderkookcafe@lettele.nl

Zet in je berichtje je naam, voorkeursdatum*, hoeveel gasten je uitnodigt en eventuele dieetwensen.

Na het koken en eten moeten we afwassen en opruimen.

Het zou fijn zijn als een aantal gasten ons hierbij helpen.

Hulpouders gezocht!

Heb je tijd en zin om de enthousiaste koks een keer te helpen bij het koken, recepten bedenken etc.?

Meld je dan aan via: kinderkookcafe@lettele.nl

Wij hopen op veel reacties. Ursela, Wilma, Paulien en Ingrid

* Maximaal 12 kinderen per keer.

Je ontvangt een bevestiging op welke datum je bent ingedeeld.

Deelname is op eigen risico.